



STICHTING URUBAMBA

Hoge Hilleweg 10
4328 RB Burgh-Haamstede
Tel: 0111652859
Bankrek.52.36.44.485
www.stichtingurubamba.nl

Burgh-Haamstede, 17 december 2010

Geachte donateur,

We kunnen met prachtig nieuws beginnen. Annet heeft op haar rondreis in augustus j.l. door Peru Carol Cumes bezocht en ook de door de Stichting gesponsorde scholen Huama en Chumpepoke. Een verkort verslag vindt u hieronder. Het volledige verslag vindt u op onze website www.stichtingurubamba.nl.

Graag wil het bestuur nog even benadrukken dat Annet deze reis volledig op eigen kosten heeft gemaakt.

In de morgen van 5 augustus jl. heb ik, tijdens een rondreis in Peru, de scholen in Huama en Chumpepoke bezocht.

Carol Cumes, onze coördinator aldaar, had dit bezoek met de leerkrachten georganiseerd. Vanaf de hoofdweg reed de bus een onverharde weg op die, na een half uur haarspeldbochten en steil geklim, uiteindelijk voor het schoolgebouw in Huama stopte.



Er volgde een warm onthaal door schooldirecteur Richar. Jammer genoeg viel ons bezoek in een vakantieperiode waardoor er slechts 20 leerlingen aanwezig waren. Allereerst werd ik voorgesteld aan het ontvangstcomité, bestaande uit de dorpsoudste, de burgemeester en enkele oudere mannen. Er werden op een tafel 4 soorten cavia's getoond, onderdeel van het caviaproject. Daarna volgde een bezoekje aan het computer- en muzieklokaal, het weefproject, de nieuwe keuken, Reins plaquette aan de voorgevel en het handvaardigheidlokaal.

Het was voor mij zo goed te merken hoe blij en dankbaar de dorpingen zijn met deze ontwikkelingen en hoe trots ze zijn op wat er gerealiseerd is. Na dankspeeches van Richar, de dorpsoudste en de burgemeester (met het vertaalwerk van Quecha via Spaans naar Engels) kreeg ik een herinneringsplaquette en een echte Qechuaponcho cadeau. Begrijpelijk was ik hierdoor erg ontroerd. Tenslotte werden alle bezoekers getraakteerd op 2 gepofte warme aardappels, als teken van

gastvrijheid. In Huama worden nu 2 nieuwe lokalen gebouwd, die gesponsord worden door een andere stichting, die onze rol heeft overgenomen, waardoor **Stichting Urubamba** de ondersteuning nu inzet voor een andere school nml. in Chumpepoke.

Na het afscheid reed de bus weer terug naar het dal om daar aan de andere kant opnieuw te gaan klimmen naar het dorp Chumpepoke. Jessica, het schoolhoofd en echtgenote van Richar was voor behandeling in een ziekenhuis in Lima opgenomen en daarom begeleidde Richar ons om verslag te doen aan de leerkrachten en leerlingen van de Chumpepokeschool.

Ook hier was het welkom als een warm bad: boeketjes van kleuters die ons bij de hand namen en een emotionele omhelzing van de 2 onderwijzeressen die de school nu moeten runnen. Een van hen hield een toespraak over de stand van zaken van de scholen en wat er nodig is en daarna kregen we de rondleiding o.a. naar de bibliotheek, een klaslokaal en het lokaal van de Young Women Academy, waar ook de meiden van de Huamaschool specifieke lessen, zoals seksuele voorlichting, komen volgen. Toen volgde nog een zanguitvoering van alle groepen en kreeg ik opnieuw cadeaus: een schitterende, door dorpsvrouwen geweven sjaal en tas. Het was hartverwarmend. Daarna werd door de juffen aan de leerlingen een bord goed gevulde soep uitgedeeld. De juffen koken wekelijks 3 keer soep en **Stichting Urubamba** steunt dit financieel. Na een emotioneel afscheid vol bedankjes vertrokken we vergezeld door de juffen die in de stad Pisac voor de leerlingen inkopen gingen doen zoals groenten, fruit en kippennekken voor de soep.



Op mijn laatste reisdag heb ik in Lima nog een ontmoeting met Jessica en Richar kunnen hebben. Ondanks haar strijd tegen kanker is zij zo gemotiveerd de kinderen in Chumpepoke een veelzijdige opleiding te geven en begon ze te stralen toen ik haar vertelde dat onze donatie voor 2010 naar Chumpepoke zou gaan. Inmiddels is zij hersteld terug op school en gaat weer flink aan de slag met haar team en leerlingen.

U begrijpt dat de bezoeken aan de scholen mij diep geraakt hebben. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit nu met eigen ogen heb mogen zien en daarnaast voel ik me heel dankbaar naar allen die **Stichting Urubamba** ondersteunen, waardoor deze leefgemeenschappen in staat worden gesteld uit hun eeuwenlange achtergestelde positie los te komen. Het was zo duidelijk zichtbaar hoe deze Quechua's met alle middelen die zij hebben dit wensen te verwezenlijken.

Het bestuur van Stichting Urubamba dankt u voor uw steun en wenst u prettige feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig nieuwjaar.

Annet ten Hoopen
Rob Smith
Frits Leegwater